



Vrienden zien elkaar terug na 25 jaar



Zij gaat het Khmer boek verzorgen



Op de voorste rij bij de school opening



Beja tijdens haar toespraak



Druk voor de tekenwedstrijd



De prachtige nieuwe school met speeltoestellen



Lintje knippen



Herman in gesprek met Hun Neng (broer van minister president Hun Sen en voormalig gouverneur van Kampong Cham)



Engelse leesboekjes uitdelen



De bamboebrug



Een bijzondere ontmoeting



Mooie kinderen



Mooi he?



In de Tuk-Tuk



Bij de staatssecretaris van sociale-zaken op bezoek





In Phnom Penh aan de rivier de Tongle Sap



Even uitwaaien



Op bezoek bij arme mensen die toe zijn aan een nieuw huis





Veel kinderen die wel op de foto willen



Inboedel van een huis



Op bezoek bij Lun Lim Thai gouverneur van Kampong Cham





Bij Buth Njorn in Siem Reap op bezoek



Buiten eten in januari, ook best leuk



Bezoek landmijn museum (ongelovelijk veel mijnen zijn er gelegd. De gevolgen zijn zichtbaar groot door de vele gehandicapten)



Oorlogs museum in Siem reap







Palmsuiker van de suikerpalm gemaakt. Heerlijk!



Onze kleinzoon Jens en kameraad Stefan op bezoek bij Spie-en



Spie-en vrijwilliger Sowat heeft een nieuw huis gekregen



Nieuwe sluis is bijna klaar



Palmsuiker uit de palmboon oogsten



Best gevaarlijk werk



Echt bijzonder in januari. Tweede oogst omdat er water is.