



Middag aan de zee



Bladkleding?

Dat doe je niet. Je trekt gewoon wat oude kleren aan.



Verdronken vlinder....



Na deze stranddag samen met  
leiders van de kerk een aantal worships bijgewoond.  
Heel bijzonder om mee te maken.



Vrachtwagen vol met vis in de problemen.  
Het zoveelste ongeluk dat we zien.



Op de markt. Geen klanten, dan even slapen in de hangmat!







**Op de terugweg even wat watervallen bekijken.  
Toeristen zijn hier alleen in het weekend.**





**Opening van een nieuwe school in Kratie.  
Weer een hele happening!**



Beja is aan de beurt om een toespraak te houden.



**En dan knippen!!!**



**Ook speeltoestellen zijn geleverd door spie-en.**



**In elke klas wordt een waterfilter geplaatst.**











**Tempels, tempels overal.  
En als je niet goed doet loopt het niet goed met je af.  
Onder: boeddhistische voorstelling van de hel.**





**Dit health center is opgeknapt door Spie-en.**



**Uitzicht over de Mekong delta**