

## Dagboek 1 16 - 17 januari 2020

Opnieuw op werkbezoek in Cambodja. Helaas, voor de tweede keer, zonder Frits. In verband met hartproblemen, die gelukkig niet ernstig en acuut bleken te zijn, moest hij toch enkele dagen voor vertrek besluiten om niet mee te gaan.



Gelukkig hoef ik niet alleen te reizen. Miranda Kramer en Rianne Mars reizen met mij mee. Miranda zelfs al vanaf het treinstation in Hardenberg, waar we om even na 6 's morgens vertrekken, uitgezwaaid door onze echtgenoten en met gemengde gevoelens. Want het is altijd lastig om je geliefden achter te moeten laten, hoe goed ze ook verzorgd worden.

Rianne ontmoeten we op Schiphol, waar we inchecken voor de eerste vlucht naar Frankfurt. Daar stappen we over op het vliegtuig naar Bangkok, een airbus A380, met twee verdiepingen en waar 850 passagiers in passen. Normaal vliegen we over Iran en Irak, maar ditmaal gaan we er met een grote boog om heen. Gelukkig maar.



Het is ruim 10 uur vliegen naar Bangkok, op een paar hoestende medepassagiers en huilende kinderen na, verloopt de vlucht voorspoedig. In Bangkok is het een heel eind lopen en nog een stukje met de bus voor ons laatste vliegtuig dat ons in een uur tijd naar Phnom Penh vliegt.



We hebben een temperatuur van zo'n 30 graden te overbruggen en gaan 6 uur in de tijd vooruit. Dat vergt wat van je energie. We arriveren om 9 uur 's morgens Cambodjaanse tijd op het vliegveld. Als we ons visum en onze koffers hebben gaan we snel naar buiten. Want daar worden

we opgewacht door Gerjan en Sareth, die ons naar het Spien kantoor brengen, waar we de eerste nacht zullen blijven.

We zijn allemaal moe en hebben vandaag de tijd om uit te rusten. Morgen begint het programma, met nieuwe gasten en een reis naar de provincie Mondulkiri.

Daarover later meer.