

Dagboek

werkbezoek augustus 2019

We zijn in Cambodja voor een ingelast werkbezoek aan Spien. De afgelopen maanden hebben we, samen met het Brugbestuur, nagedacht over het meer zelfstandig maken van Spien, die al 27 jaar hulp biedt aan de arme bevolking van Cambodja. Dat werk begon in 1992, heel kleinschalig, maar inmiddels is Spien uitgegroeid tot een grote organisatie met meer dan honderd vrijwilligers. Cambodja ontwikkelt zich snel, en ook komen er steeds meer mogelijkheden voor het vergroten van kennis en ervaring op het gebied van ontwikkelingswerk. Spien heeft zich uitgesproken om een doorstart te maken en de nog veel arme gezinnen te ondersteunen voor nog tenminste 10 jaar. Ook zien zij in dat het huidige bestuur ouder wordt en niet in staat zal zijn alle ontwikkelingen te volgen.

Ook wij als directie worden ouder en het is onze verantwoordelijkheid om te zoeken naar mogelijkheden om ons werk op tijd over te dragen op een verantwoorde manier.

Dat is makkelijk gezegd, maar nog best een hele klus. Allereerst is het voor Cambodjanen moeilijk om vooruit te kijken, een jaar is al lastig, laat staan 10 jaar. Jarenlang is Spien aangestuurd door De Brug in Nederland.

Maar nu denken we mogelijkheden te hebben om het werk meer over te dragen aan de Cambodjanen zelf door een nieuw bestuur te vormen met nieuwe mensen, zij het nog wel onder begeleiding van het Nederlandse bestuur en de directie de eerste tijd.

We zijn nu in Cambodja om gesprekken te voeren met het Spien bestuur, de staf en de districtshoofden. Over hun visie op de toekomst en wat hun persoonlijke rol daarin kan zijn. Tijdens de gesprekken kwamen er veel herinneringen boven aan het eerste begin. Diny van Bruggen, medeoprichtster van Spien/De Brug leeft nog altijd voor in de harten van de mensen hier.

Het woord 'liefde' kwam regelmatig voor in de gesprekken. En dat woord is de basis en het motto van Spien geworden door de jaren heen. In een wereld waar alles draait om zelfbehoud is het omzien naar elkaar zonder daar zelf beter van te worden een bijzonder fenomeen. En dat valt op, niet alleen bij de dorpelingen, maar ook bij de lokale en

provinciale overheden, zelfs tot in het parlement aan toe.



Interview met mr. Koy, directeur van Spien, naast hem een externe tolk.

Het doel van dit werkbezoek is het voorbereiden van een werkbezoek in oktober waarbij ook drie Nederlandse bestuursleden bij aanwezig zullen zijn. Dan zullen we een definitief plan presenteren dat in januari van start moet gaan.

Om ook gezamenlijk na te denken over de toekomst zijn we drie dagen met het Spien bestuur en staf weg geweest naar Keb. We hebben veel dingen doorgesproken en afspraken gemaakt voor een goede samenwerking de komende jaren. Ook konden we met elkaar in een ontspannen sfeer de omgeving verkennen.

En dan zullen we definitieve afspraken maken voor een nieuwe organisatiestructuur die in moet gaan op 1 januari 2020.



Met deze groep mensen hebben we 3 dagen intensief samengewerkt en de toekomst van Spien besproken.

Naast de gesprekken gaan we ook nog af en toe het veld in. Dit jaar is er een groot irrigatieproject in het district Kang Meas gerealiseerd, dat nu klaar is en binnenkort vol water zal stromen. Een grote nieuwe sluis met een stevige overflow, waar het water overheen kan om de dijk te beschermen voor doorbraak. Vorig jaar waren we hier om de oorspronkelijke situatie te zien en nu is het al helemaal klaar. Het ziet er stevig uit. Er zijn veel mensen aanwezig om ons te vertellen hoe blij ze zijn met deze nieuwe dam. Het zal water verschaffen aan honderden hectares rijstvelden.



De betonnen overloop om de dijk te beschermen bij hoog water. Op de achtergrond de grote sluis.

Een andere dam die ook dit jaar is gebouwd doet hetzelfde in het district Prey Chhor. Hoewel er nog bijna geen water staat, wordt ons verteld dat dit over een paar weken wel het geval zal zijn. De aanvoer komt uit de Mekong rivier die meer dan 10 meter kan stijgen. Het water zou dan zelfs boven ons hoofd staan als we op deze dijk zouden blijven staan. Het is bijna niet voor te stellen zoveel water. Als het water dan terugtrekt wordt de sluis gesloten en dan blijft er een groot waterreservoir achter voor bevoeding van de rijstvelden.

Deze dam zal worden geopend in januari.

We sturen dit werkbezoek niet meer dagboeken dan deze. We hopen aanstaande vrijdag weer terug te zijn in Nederland.

Frits en Beja Weitkamp



Het regenseizoen is begonnen, dus de tijd om rijst te planten.