

Dagboek 1 1-4 maart 2019

We vertrekken voor ons 26^e werkbezoek aan Cambodja op vrijdagmiddag 1 maart richting Schiphol, waar we 's avonds om 11 uur (met een uur vertraging) opstijgen in een Airbus A380. In dit vliegtuig passen maar liefst ruim 800 passagiers! Ongelooflijk dat zoiets de lucht in gaat, met alle bagage, voedsel (2 maaltijden tijdens de vlucht) enz. Maar we komen veilig weer aan de grond in Dubai waar we moeten overstappen. En met nog een tussenstop in Yangon (Myanmar) arriveren we 's avonds rond een uur of half 10 in Phnom Penh. Kuong, Sareth en haar man halen ons op. We praten even bij, pakken onze koffers uit en gaan slapen. Moe van de reis, maar we kunnen nu uitrusten. En morgen is het zondag, rustdag.

We beginnen op maandag met een vergadering met onze beide stafleden Kuong en Sareth. Ze praten ons bij over de laatste ontwikkelingen en samen met hen bereiden we de bestuursvergadering van morgen voor.

Dinsdag 5 maart

Zoals gewoonlijk begint de vergadering rond een uur of 10, als iedereen aanwezig is. We hebben weer heel wat agendapunten aangedragen, maar Spien begint zoals gewoonlijk met een verslag van elk district. Dat gaat heel systematisch, alle getallen van patiënten, wezen, pleegouders, het aantal kilo's rijst dat is uitgedeeld met de bijbehorende geldbedragen. En dat voor elke district. Het is dan ook al twaalf uur wanneer dit agendapunt is afgewerkt. En dus is het al weer tijd voor de lunch. Daarvoor gaan we met z'n allen naar een Khmer restaurant waar we voor 2 dollar een goede lunch kunnen krijgen.

Na de lunch, het is dan al 2 uur gaat de vergadering verder met de onderwerpen die wij hebben aangedragen. Gelukkig kunnen we er een paar snel afwerken, maar andere hebben heel wat bespreking nodig. En het moet allemaal ook tweetalig, dus dat neemt extra tijd. Maar de sfeer is goed, en tijdens discussies onderling kunnen wij andere dingen doen, zoals e-mails afwerken of een verslag schrijven. Wij Nederlanders willen onze tijd uiteraard goed benutten.

Rond half 6 is alles besproken en sluit Koy de vergadering.



Koy begint elke vergadering met een korte meditatie, vandaag over Psalm 34



Woensdag 6 maart



Vandaag gaan we een paar projecten bezoeken in het district Tramkak in de provincie Takeo. Allereerst een nieuwe school in aanbouw. De bouw is in januari begonnen en is voor 60% klaar. Dit is een school voor het voortgezet en hoger onderwijs. De school heeft nog meer gebouwen, maar voor de 1.230 leerlingen is de ruimte te klein. Er zitten meer dan 60 leerlingen in één klas! Met deze nieuwe school daalt dit aantal naar 47. Een hele verbetering, maar nog steeds heel veel.



We worden ontvangen door het schoolbestuur, die ons vertellen hoe blij ze zijn met deze nieuwe school. We beloven dat we eind dit jaar terug komen voor de officiële opening.



De arbeiders verblijven in deze tent tijdens de bouw. Ze slapen hier. Ook wordt hier gekookt en wordt de was gedaan.



De dakpannen staan al klaar om gelegd te worden. Over een week of 6 zal de school naar verwachting gereed zijn. Werken in 37 graden hitte.....



We hebben een uitnodiging gekregen om te kijken bij een school waarvan de fundering is verzakt. In het midden van de school zit een soort knik in de muur. Het is te gevaarlijk om hier nog les te geven. We krijgen het verzoek om hier een nieuwe school te bouwen. Leerlingen hebben nu les in bijgebouwen in de buurt, maar dit is een onhoudbare situatie. Ook hier overvolle klassen. We gaan het bespreken.



Twee emmertjes water halen..... Leerlingen moeten water halen uit de vijver voor de planten op het schoolterrein.



Na het overleg met het schoolbestuur vraagt Frits of de leerkrachten ook weten waar Nederland ligt op de wereldbol..... geen idee! En de globe is zo stoffig dat Nederland ook bijna niet te vinden is....