

## Dagboek 9 24 oktober 2018

Na het ontbijt vertrekken we voor een bezoek aan de tempels van Angkor Wat. De Cambodjanen zijn heel trots op dit eeuwenoude tempelcomplex dat stamt uit de 12/13<sup>e</sup> eeuw. In de eeuw daarna is het door onbekende oorzaak totaal verlaten en overwoekerd door de jungle. Pas begin 20<sup>e</sup> eeuw is het ontdekt doordat er vliegtuigen overvlogen en vierkante vormen in de bossen zagen.

Tegenwoordig is het één van de drukst bezochte plaatsen van Cambodja, het staat op de werelderfgoedlijst en is één van de zeven wereldwonderen.

We bezoeken vier tempels, de Bayon tempel met zijn 54 torentjes met de vier gezichten van boeddha, de Preah Khan tempel, Ta Prohm met de prachtige bomen die over de muren groeien. En als laatste de bekende Angkor Wat met de vijf torens, de tempel die ook op de Cambodjaanse vlag staat.

Rond de middag krijgen we de traditionele Angkor Wat lunch bij het grote meer, stokbrood met bananen en koffiemelk.



*Groepsfoto voor Angkor Wat*

### **Donderdag 25 oktober**

Vandaag verlaten we Siem Reap, en reizen richting het zuiden met als einddoel vandaag Kompong Cham City, de hoofdstad van de gelijknamige provincie.

Maar onderweg is nog van alles te zien, de grote brug uit de Angkor tijd, Koy vertelt dat deze zelfs uit de 10<sup>e</sup> eeuw stamt. We maken hier een tussenstop om deze brug uit de oudheid te bekijken.

We stoppen ook bij de ambok-makers. Grote stampers stampen rijstkorrels plat. De tijd staat hier ook niet stil en tegenwoordig wordt er al machinaal gestampt waardoor de productie een stuk eenvoudiger wordt. We krijgen een demonstratie van hoe dit vroeger in zijn werk ging, in een uitgeholde boomstam, bakje voor bakje. De geplette rijst (ambok) kun je eten met bananen en lijkt op een soort muesli. Heel gezond, wordt ons verteld. [Een filmpje.](#) We kopen ambok en bananen en smullen ervan in de bus.



*Sareth en Somona stampen op traditionele wijze*



***Uit grote brokken steen worden hier de beelden  
gehouwen***

kijken en wat te eten en te drinken.

We voelen ons wat opgelaten, maar daar maakt de eigenaar korte metten mee. Hij is juist heel erg blij dat we er zijn, buitenlandse gasten krijg je hier niet elke dag.

Nadat we wat hapjes en drankjes hebben genuttigd, stappen we weer in de bus voor de laatste etappe van de rit van vandaag. Rond 6 uur (het is dan al donker) komen we bij ons hotel aan in Kampong Cham city, een hotel aan de oever van de Mekong rivier. Hier zullen we drie nachten blijven.

De reis gaat verder en de volgende stop is bij de beeldhouwerijen. Hier worden grote beelden gemaakt van steen uit de bergen in het noorden. We zien veel boeddhabeelden, maar ook olifanten, schildpadden en leeuwen. Kunstig hoe de beeldhouwers dit doen. Er zijn ook vijzels te koop en stenen waar je messen op kunt slijpen.

En nog gaan we niet naar ons logeerafres, want onderweg stoppen we bij een grote partytent. Een familielid van dr. Sun heeft hier een nieuw restaurant/guesthouse gebouwd. En vandaag is de housewarming party! En wij zijn uitgenodigd om even te komen



***Er zijn ook kleine beeldjes te koop***