

Dagboek 13
2 november 2018

Dit wordt voor de groep de laatste dag in Cambodja. Vanavond om 7 uur vertrekken ze naar Hong Kong, waar ze de overstap naar Amsterdam gaan maken.

We hoeven pas om 12 uit te checken en dus hebben we de morgen voor onszelf. Sommigen gaan nog even een paar laatste inkopen doen, anderen zwemmen nog een paar baantjes. En dan is het tijd om te vertrekken. Alle koffers worden achterop de auto en in de bus geladen.

We gaan eerst naar het Spien kantoor, waar inmiddels het hele Spien bestuur aanwezig is. Ook prof. Phan, medeoprichter van Stichting De Brug, is voor de gelegenheid naar het kantoor gekomen. Hij is gepensioneerd en erelid van Spien. Hij woont af en toe nog een vergadering bij. Het is heel mooi dat hij hier ook is en iedereen hem kan ontmoeten.

We gaan met z'n allen eten bij Jars of Clay 2, een restaurant dichtbij het Spien kantoor.

Als we weer terug zijn, bekijken we de aangrijpende film "We were enemies" over het leven van Koy en zijn collega pastor Buth Nhorn. De eerste was slachtoffer tijdens Pol Pot, de tweede dader. Nu zijn ze broeders in Christus en beiden predikant van de Cambodjaans Evangelische Kerk. Deze film is gemaakt door [Living Image](#).



Pastor Buth Nhorn (links) en Koy, de twee hoofdrolspelers in de film "We were enemies".

Dan is het tijd voor nog een paar laatste woorden van dank.

Koy brengt de dank over van het Spien bestuur en alle vrijwilligers. Het is voor hen heel belangrijk dat mensen hun werk zien en er over vertellen in Nederland.



Afscheid in het Spien kantoor



Nog een laatste ritje achterop de auto...

Namens de groep zegt Jan van Heteren dank aan Spien en alle medewerkers, ook de vertalers, Kuong, Sareth en Seanghorn. Ze hebben een heel bijzondere reis gemaakt, met veel nieuwe ervaringen die ze meenemen naar Nederland.

En dan is het tijd om afscheid te nemen. Wij gaan mee naar het vliegveld en helpen met inchecken. Afscheid nemen en nog even zwaaien op de trap, en dan zijn ze weg.

Wij kijken terug op een bijzonder bezoek van 12 mensen die geïnteresseerd waren in het werk van Spien en Stichting De Brug.

Alle onkosten zijn betaald door de deelnemers aan deze reis, ook de kosten voor de Spien auto's. We zijn de Here dankbaar dat niemand ziek is geworden, en dat er geen ongelukken zijn gebeurd. We hebben veel gereisd over drukke en soms slechte wegen. En we zijn blij dat iedereen weer gezond op het vliegtuig naar huis kon stappen.

De foto's en herinneringen gaan mee terug naar Nederland waar ze worden gedeeld met familie en bekenden. En zo gaat het werk van Stichting De Brug door. Want er is nog heel veel te doen. Wilt u helpen? **Bankrek.nr. NL16 ABNA 0406472661 t.n.v. Stichting De Brug**

En wij? Wij blijven nog drie weken, want er is hier nog veel te doen. De plannen voor volgend jaar zijn al bijna klaar, maar we willen nog enkele projecten bezoeken. Er staat nog een strategievergadering gepland en we willen het Spien kantoor verder zelfstandig maken. Jullie lezen het in één van onze volgende dagboeken.

Frits en Beja Weitkamp

