



Ontvangst op het Spien kantoor

begroet door Sareth, Kia, Gerjan en Raxsmey. Koy en Somona zijn nog naar een kerkelijke bijeenkomst en komen later. We delen appels uit die uit eigen tuin zijn meegenomen. Ze vinden dat prachtig omdat wij ook altijd iets van hen meekrijgen.

Voor we gaan uitpakken spreken we samen over de nood van het hoge water en andere zaken die niet volgens plan zijn verlopen. Goed om dit samen te delen en hierover na te denken. De stroom is hier uitgevallen, zodat de airco en de ventilatoren het niet doen. We kunnen zo al weer goed wennen aan het klimaat hier. Gelukkig duurt het ongemak niet lang en kunnen we naar onze kamer.

En dan gaan we uitpakken en alles uitdelen wat we vanuit Nederland meenamen en meekregen van bekenden voor familieleden of vrienden hier.



Dooie rat op de stoep

Later op de middag gaan we even lopend een paar boodschappen doen en een hapje eten. De jetlag zit ons goed in de benen, we houden het vol om tot 9 uur wakker te blijven. En dan slapen we tot de volgende dag half 11! Deze zondag blijven we op onze kamer en luisteren via internet naar een Nederlandse kerkdienst. Het is heerlijk om even goed bij te komen van de reis en het tijdsverschil (5 uur). In het verleden is het regelmatig voorgekomen dat we zo vanaf het vliegveld met Spien gingen vergaderen. Dat doen we niet meer. En daarom vertrekken we graag een paar dagen eerder om fris te kunnen beginnen.



Dit wordt het eerste dagboek van ons 25^e werkbezoek aan Cambodja. Een jubileumreis dus!

We zijn heel blij en dankbaar dat we nog steeds dit werk mogen doen. Vooral na de ziekte van Frits eind vorig jaar. Dankbaar dat zijn energie weer terug is en we weer samen naar Cambodja mogen reizen voor het werk dat hier wacht.

Gerhard, onze zoon, brengt ons naar het station in Zwolle, vanwaar we met de trein naar Schiphol reizen. We hebben een voorspoedige reis met een overstap in Hong Kong. En om 10 uur 's morgens plaatselijke tijd arriveren we in Phnom Penh. Kuong haalt ons af en op het Spien kantoor worden we

Dit werkbezoek duurt 7 weken. We krijgen twee keer bezoek uit Nederland. Met hen zullen we veel reizen door het land: we zullen toeristische plaatsen bezoeken, maar het hoogtepunt zal natuurlijk zijn het bezoeken van de Spien projecten.

Samen met Spien zullen we nieuwe plannen maken voor het komende jaar. Er staat een strategievergadering gepland, waarin we zullen proberen om een aantal jaren vooruit te denken en de mensen zoveel mogelijk zelfredzaam te laten worden.

Van al onze belevenissen zullen we verslag doen in onze dagboeken, met veel foto's en soms ook filmpjes.

We kunnen ons voorstellen dat jullie soms vragen hebben, schroom niet om ze ons te stellen. We zullen ze graag beantwoorden.

We weten ons, ook tijdens dit werkbezoek, afhankelijk van de hulp van de Here die ons op deze weg heeft geleid. Hij gaat met ons, net zoals Hij met jullie gaat.

Hartelijke groet
Frits en Beja Weitkamp