

Dagboek 5 15 - 19 januari 2017

Zondag 15 januari: we gaan naar de kerk in Prey Chhor. Een hele bijzondere ervaring om zo ver van huis christenen te ontmoeten en samen te zingen en te bidden.

We zingen bekende liederen, zoals 'Welk een vriend is onze Jezus'. Het lied dat niet alleen in Nederland maar ook in Cambodja zeer geliefd is is het lied '10.000 redenen tot dankbaarheid'. Dit lied is een bijzonder danklied geworden voor Spie-en. Alle vrijwilligers kennen het inmiddels en we hopen het ook te zingen op het congres op 11 mei in Leusden bij de viering van het 25-jarig jubileum. We zingen het lied twee keer uit volle borst.



Een heel mooi moment in de kerkdienst is altijd het zingen van de kinderen. Ze hebben voorafgaand aan de dienst elke zondagmorgen een soort zondagschool en daar leren ze allerlei christelijke liedjes met gebaren. En dat laten ze horen voor in de kerk.

Piet bemoedigt de gemeente en ook Marianne spreekt de gemeente toe en deelt daarna muziekinstrumenten uit voor de muziekgroep van de kerk en de kinderen. Dan zingen de Nederlanders twee liederen 'Samen in de naam van Jezus' en 'Vrede van God'.

Koy preekt over de genezing van de verlamde man. Hoe groot is ons vertrouwen dat God onze zonden kan vergeven en ons kan helpen bij alle moeiten die we ondervinden?

Na de dienst gaan we eten bij Koy. Somena heeft weer haar best gedaan om er een heerlijke maaltijd van te maken. We gaan op tijd terug naar Phnom Penh om voor het donker daar aan te komen en uit te rusten van een paar drukke dagen.

We nemen afscheid van Piet, Marianne, Anita en Jochem. Morgen vliegen ze naar Siem Reap om daar nog een voormalig ZOA project te bekijken.

De volgende dagen werken we op onze kamer op het Spie-en kantoor. Er is veel te doen. Gerjan helpt ons om tickets te boeken voor het bezoek van Spie-en aan Nederland in mei dit jaar voor ons 25-jarig jubileum. Het is een hele klus. Maar uiteindelijk is het gelukt. Nu nog een visum!

We zijn uitgenodigd door [Stichting Toetssteen](#), een Nederlandse organisatie die hier met een groep is om mee te helpen huizen te bouwen. Ze ondersteunen ook de bouw van een vrouwenziekenhuis in Phnom Penh.



Het in aanbouw zijnde ziekenhuis Nokor Tep, een eindje buiten Phnom Penh

De bouw is in volle gang. Het is een enorm groot gebouw waar al vier jaar aan wordt gebouwd. De geplande opening is in oktober dit jaar, maar daarvoor moet er nog heel wat gebeuren. We worden rondgeleid door Janne Ritskes, een Canadese van Nederlandse afkomst. Zij leidt de Cambodjaanse organisatie Tabitha waar ze een naaiatelier heeft voor meisjes uit arme gebieden. Ook verstrekt ze microkredieten.

We krijgen bezoek op ons kantoor van drie dames, een Japanse studente, een Cambodjaanse arts en een Canadese vrouw die in de Filippijnen woont. De studente doet onderzoek naar ondervoeding bij jonge kinderen tot 2 jaar in één van onze werkgebieden. En ze is geïnteresseerd in de manier hoe Spie-en hiermee omgaat. We leggen uit hoe ons aids- en wezenprogramma werkt. Ze zullen ons op de hoogte houden van hun bevindingen en het studieverlag.

Eind vorig jaar kregen we een bijzonder aanbod. Maar liefst 15.000 blikken babyvoeding die niet meer werden verkocht in Nederland werden gratis aangeboden. Ze zouden worden verscheept via Sawasdee, een Nederlandse organisatie. Maar deze week kregen we het teleurstellende bericht dat Cambodja niet toestaat dat de blikken hier worden geïmporteerd. De houdbaarheidsdatum is 'slechts' 10 maanden en moet minimaal een jaar zijn. Ook is de Cambodjaanse melkpoederfabrikant er natuurlijk niet blij mee. We proberen nog om via bevriende instanties een vergunning los te peuteren, maar dat is op dit moment nog niet duidelijk.



Lekkere versnaperingen...