

## Dagboek 16 5-9 september 2016

Tijdens een lange bestuursvergadering deze week zijn er weer veel onderwerpen de revue gepasseerd. We zijn begonnen met de toekomstvisie. Waar willen we naar toe? En hoe kunnen we dat het beste bereiken? Moeten we doorgaan met onze huidige strategie, een eigen bijdrage vragen van de bevolking, moeten we dat zelfs uitbreiden? Of kunnen we ooit zover gaan dat we het hele project als een lening kunnen beschouwen en de boeren dus 100% terug laten betalen. Studies en berekeningen van onze kant laten zien dat dit in theorie mogelijk is. Maar theorie is nog lang geen praktijk. Spie-en geeft aan dat hiervoor nog veel voorlichting nodig is. Men is na de moeizame herstelperiode van de afgelopen decennia nog niet gewend om samen te werken. Men is nog teveel individueel bezig. Als men in een dorp of commune een irrigatiekanaal wil, dan hebben meerdere boeren daar voordeel van, en zij moeten dus ook samen de kosten hiervoor dragen. Er zijn nog altijd boeren die eerst resultaat willen zien en daarna pas gaan nadenken of ze zullen meebetalen. Samen met Spie-en hebben we besloten om de boeren meer voorlichting in de vorm van bijeenkomsten te gaan geven. We hopen dat ze meer gaan inzien dat samenwerking loont.



In al onze werkgebieden is woningnood één van de grootste problemen, en daarnaast is er het probleem van schoon drinkwater. Twee problemen waar vooral de armsten mee te maken hebben en dit is nou juist onze doelgroep. We zullen dan ook in onze plannen voor volgend jaar hier opnieuw rekening mee moeten houden.

Ook onderwijs is in dit land heel belangrijk. Nog steeds bouwt de overheid in heel Cambodja slechts 10 scholen per jaar. Gelukkig horen we de kwaliteit van het onderwijs beter wordt. Ook de salarissen voor leerkrachten worden omhooggeschroefd tot 200 dollar per maand (halve dagen werken).

Als er een nieuwe school moet worden gebouwd, moet de schoolcommissie eerst in overleg met de regering om te zorgen dat de nieuwe school genoeg leerkrachten heeft. Spie-en heeft als eis dat de bevolking de arbeidskosten voor de bouw betaalt. Die stijgen de laatste jaren ook flink, vaak is het door de bevolking niet op te brengen. Maar in bijna alle gevallen kent men in het gebied wel een hoge ambtenaar die bij de regering werkt en die wil meehelpen om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. En dan kan Spie-en het geld voor de materialen beschikbaar stellen.

We zijn woensdag op bezoek geweest bij Mr. Map. Tot voor een paar jaar geleden was hij de vaste Spie-en chauffeur. We hebben veel bij hem in de auto gezeten in het verleden, en we voelden ons altijd erg op ons gemak. Maar omdat inmiddels ook Spie-en medewerkers (Kuong, Kia, Sareth) hun rijbewijs hebben, is Map minder vaak nodig.

Dat vindt Map niet erg, want hij heeft een bouwbedrijf. En hij krijgt van Spie-en vaak opdrachten voor de bouw van Spie-en huizen, schoolmeubeltjes en speeltoestellen. Hij is een echte vakman en levert goed werk. Het is alweer een paar jaar geleden dat we een bezoek aan zijn bedrijf hebben



*Op bezoek bij Mr. Map (2e van rechts)*

gebracht, en deze week nemen we daar de tijd weer voor. Ook willen we afspraken met hem maken voor het komende jaar.

Map woont dichtbij Phnom Penh, op één van de eilanden in de Mekong Rivier, Oknha Tei Island ten noorden van de stad. We moeten met de auto op een veerboot om de oversteek te maken. Het is een prachtig groen en stil eiland. Veel fruitbomen, mango's, bananen, litchi's. Map heeft hier een eigen stuk grond waar hij mango's verbouwd, maar sinds kort heeft hij de meeste bomen geroid en is nu druk bezig om er een eigen huis met opslag voor zijn bouwmaterialen te bouwen. Hij heeft vijf mensen in vaste dienst, en die zijn nu druk bezig met de bouw van zijn huis. Er staan al een paar speeltoestellen klaar om vervoerd te worden naar de school in Stung Trang die we op 24 september a.s. officieel gaan openen.

Map is een pietje precies en hij levert heel goed werk. We zijn dus blij met hem als huizenbouwer. We maken afspraken voor volgend jaar en zullen dat later ook vast leggen in een contract. Zijn vrouw heeft heerlijke currysoep voor ons gekookt en we eten het buiten onder de bomen op.

De laatste dagen druk met kantoor zaken. Er staan veel onderwerpen op ons actielijstje. Vooral met de staf moet er veel overlegd worden en in gang worden gezet. Hun actielijstje wordt ook steeds langer, maar hebben er een goed gevoel bij. Nu zijn ze voorlopig nog druk met het vertalen van de interviews voor de film waar we hen bij helpen. Maandag krijgen we versterking. Dan zijn er in totaal 4 mee bezig. Hopen dat het klaar komt voor we vertrekken want de vertaling voor het boek komt er ook nog aan. We zijn hier alweer een maand, en op de helft van ons werkbezoek. Dat betekent dat we ons visum moeten verlengen. Wat gaat de tijd snel!



**Spie-en bestuur en staf, groepsfoto voor het kantoor.**

*Indruk rond een straal van een paar honderd meter rondom ons kantoor*



**Het Spie-en Kantoor**



**Er wordt veel gebouwd**





Boeddhistische afbeeldingen



Pepers worden gedroogd



Leven van afval



Wonen in krotten



En afval is er heel erg veel



Wonen en werken in de tuk-tuk