

Dagboek 12 21 -23 augustus 2016

Zondag in Siem Reap. We gaan op bezoek in de kerk van pastor Buth Nhorn, een collega van Koy. Deze kerk is aangesloten bij de Cambodjaans Evangelische Kerk. [Beluister hier een korte impressie van de samenzang](#). In deze kerk hebben we meerdere keren een teamretreat gehad met alle Spie-en vrijwilligers voor trainingen voor hun werk in de dorpen. Vandaag hebben we een ander doel.

Eén van de dingen die het filmteam Living Image hier in Cambodja wil doen is het maken van een documentaire over hoe het werk van God zichtbaar wordt door mensen heen hier in Cambodja. De twee hoofdpersonen van deze documentaire zijn Koy en pastor Buth Nhorn. Deze laatste was lid van de Rode Khmer tijdens het Pol Pot regime. Na deze vreselijke periode is hij christen geworden en moet nu leven met zijn verleden. Koy vertelde ons: Ooit waren we vijanden, nu zijn we broeders in Christus.

Een bijzonder verhaal waarvoor de filmmakers een script hebben bedacht. Daarvoor moet een locatie worden gezocht waar het stil is. En dat is een hele opgave in dit land waar zoveel lawaai en herrie is. Ze hebben een plekje gevonden ver van de bewoonde wereld in een bos dichtbij het grote [West Baray Lake](#) dat in de tijd van Angkor Wat (11^e eeuw) werd gegraven. Daar vinden de beide interviews plaats op twee verschillende dagen.



pastor Buth Nhorn en pastor Heang Koy (foto Living Image)

Wij gaan mee en moeten heel stil zijn. Zelfs de krekels en de vogels in de bomen worden dringend verzocht voor een paar uurtjes hun snavel te houden...

Het interview wordt onderbroken door een vrachtwagen die vandaag op deze verafgelegen plek langs meende te moeten rijden. Alles aan de kant, vrachtwagen laten passeren en alles opnieuw opstellen en weer verder...

We zijn heel benieuwd naar het resultaat, maar we moeten nog een poos geduld hebben, deze documentaire komt hopelijk midden volgend jaar in Nederland in première. Volg Living Image op Facebook voor meer details.

Er worden opnames gemaakt in de kerkdienst en rondom de kerk. Ook bij Angkor Wat wordt gefilmd tijdens de zonsopgang evenals bij de prachtige tempel Ta Prohm met de enorme bomenwortels die over de oude muren groeien. Helaas is het verboden om de drone hier te gebruiken.

De filmopnames in Siem Reap duren drie dagen op diverse locaties, waarheen wij hen begeleiden en helpen met alles wat er verder nodig is.

Maar dit is het regenseizoen. 's Morgens is het vaak droog en goed 'filmweer', maar 's middags verschijnen er vaak donkere wolken en begint het te onweren en te stortregenen. Het water komt dan werkelijk met bakken uit de lucht. Een gordijn van regen daalt dan op ons neer. Snel worden de camera's en alle andere attributen in veiligheid gebracht en dan kan er niet langer gefilmd worden. Een afspraak met een boer die zijn land ploegt met waterbuffels moest helaas afgezegd worden in verband met het slechte weer.....

Het is dinsdagmiddag 3 uur als we Siem Reap verlaten in de stromende regen en richting Phnom Penh rijden. De hele weg regent het. We eten ergens onderweg en rond een uur of half 10 zijn dan eindelijk weer in Phnom Penh. De filmploeg laten we achter in het 9-Dragon Hotel en Rens, Frits en ik gaan naar het Spie-en kantoor. We zijn weer thuis!



Het kerkje bij Siem Reap waar ook opnames werden gemaakt.

Woensdag 24 augustus

Cambodja heeft een vreselijke periode meegemaakt tijdens het Pol Pot regime. Vandaag maken de filmers opnames voor De Brug-film in The Killing Fields en Tuol Sleng. Prof. Phan, één van de oprichters van Spie-en gaat vandaag mee en vertelt over zijn ervaringen. Hij was leraar en moest dat verbergen. Iedereen die had gestudeerd werd vermoord. Zelfs als je een bril droeg werd je gedood, want dat betekende dat je had leren lezen en schrijven. Prof. Phan heeft twee kinderen verloren in die tijd. Opnieuw is het lastig om een rustig plekje te vinden voor het interview met hem. En als dat gevonden is begint het te regenen. Dus wordt het uitgesteld naar hopelijk later deze week.

Tijdens de opnames waarin wij moeten wachten tot de filmploeg alles heeft vastgelegd, gebruiken wij voor overleg en brainstormen met de Spie-en medewerkers die mee zijn gegaan. In deze uren horen we heel veel nuttige informatie over hoe alles gaat en waarom wij in Nederland soms anders tegen dingen aankijken als men hier doet. Wij hebben soms ideeën die hier niet uitvoerbaar zijn of die hier een heel andere uitwerking hebben. Deze informatie krijg je alleen maar als je veel met elkaar praat. En daar hebben we nu tijd voor.

We brengen nog een bezoek aan de Russische markt voor het kopen van wat Cambodjaanse spullen voor onze verkooftafel tijdens voorlichtingsavonden in Nederland. We ontmoeten onze Cambodjaanse vriendin weer die hier een eigen winkeltje heeft.

