

Dagboek 2 28-31 oktober 2015

We hebben er al weer een week opzitten. Al lijkt het alsof we al een maand van huis zijn. De wereld is hier zo anders. Er zijn zoveel indrukken.

We hebben in de afgelopen week familie op bezoek gehad, twee zussen van Frits met hun partners. Donderdag bezochten we samen de Killing Fields en Tuol Sleng, het genocidemuseum. Zoals altijd was dit een indrukwekkende dag.

De volgende dag, vrijdag, brachten we een bezoek aan projecten in het district Kang Meas in Kompong Cham. Het was een lange en hete dag.



We vertrokken al om half 6 's morgens, want om 8 uur stond de eerste activiteit al gepland, namelijk de opening van een nieuwe school met drie lokalen in Andoung Day. En hoewel we al vroeg zijn vertrokken, komen we toch veel te laat aan. Maar omdat wij bij de belangrijkste gasten horen, begint het programma pas als wij er zijn. Rond een uur of 9.

Frits houdt een toespraak voor de honderden aanwezigen, die al een hele poos hebben zitten wachten. Ook de districtsgouverneur spreekt, en hij bekrachtigt Frits' woorden. Onderwijs is

heel belangrijk in een ontwikkelingsland. En iedereen kan daaraan meewerken, ouders, leerlingen, leerkrachten, schoolbestuur, enz. Niet alleen leren lezen en schrijven, maar ook andere vakken. En daarbij hoort ook hygiëne en andere zaken.

Bij de nieuwe school gaf Stichting De Brug ook speeltoestellen, een toiletgebouw en pennen en schriften.



Groepsfoto na afloop van de festiviteiten

Vorig jaar oktober hebben we de oude school bezocht tijdens een groepsreis. Leerlingen konden geen les meer krijgen in de klaslokalen omdat dakpannen naar beneden vielen. Onder een afdakje werd les gegeven.

Het verschil met toen is nu heel groot. Een prachtig nieuw gebouw waarin kinderen op een goede manier les kunnen krijgen. Na de toespraken volgt het traditionele lintje knippen. Ook de Nederlandse gasten mogen een knip geven. En zoals altijd is de laatste knip voor de gouverneur. En dan is de school officieel geopend!



De kinderen spelen tijdens de toespraken.

We delen in de klassen schriften en pennen uit aan de leerlingen, die het altijd heel spannend vinden, zoveel vreemde blanke mensen in de klas!

We nemen afscheid van de leerkrachten en de leerlingen. We gaan vandaag een aantal Spie-en projecten bekijken, een nieuw Spie-en huis, een pleeggezin met een weeskind, een paar heel arme gezinnen, die vragen om hulp. We bezoeken een gezondheidskliniek die we vorig jaar hebben gerepareerd.

Ook brengen we een bezoek aan Takot-dam, het grote irrigatieproject dat vorig jaar is gerealiseerd en in februari van dit jaar officieel is geopend. Het stuwmeer staat vol water. De sluizen zijn gesloten tot het droge seizoen aanbreekt en honderden hectares droog land kan worden bevoeid voor een nieuwe rijstogst.



Groepsfoto bij Takot Dam. Op de achtergrond het grote stuwmeer

Nadat we in Koy's huis voorzien zijn van koffie gaan we richting Phnom Penh. We stoppen nog even bij de spinnenmarkt in Romdoul, waar we onze gasten (wie dat wil) laten genieten van een lekkere gebakken vogelspin, sprinkhaan of kever.

Rond een uur of 7 zijn we weer in Phnom Penh. Tijd voor een frisse douche en een goede nachtrust. We nemen alweer afscheid van onze familie. Zij reizen morgen door naar Siem Reap.



Een blinde man en zijn vrouw en drie kinderen kregen een nieuw huis van Spie-en!



De rijst staat klaar om uitgeplant te worden!



Deze moeder met vier kinderen vraagt hulp van Spie-en. Haar man is kort voor de bevalling van haar jongste kind weggelopen. Ze staat er helemaal alleen voor.



Allerlei lekkernijen op de spinnenmarkt.